



Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.
2 KORINTIERBREVET 5:15

ONSDAG 22 FEBRUARI 2017 ● NR 22 ● ÅRGÅNG 17 ● PRIS 15 KRONOR ● KUNDTJÄNST: 018-430 40 50

Olof Edsinger:
Kändisfixeringen får konsekvenser för hela samhället
Ledare 2



Utbildning.
Ny kurs för framtidens problemlösare
Tema folkhögskolor 12-13



Foto: June folkhögskola

Magnus Axelsson:
Tre viktiga böneämnen för Sverige
Krönika 20



Upplopp i Rinkeby – pastor i förorten oroas

Bilar brändes, stenar kastades mot polisen och en fotograf blev misshandlad. Det är några av sakerna som hände under måndagskvällens upplopp i

Stockholmsförorten Rinkeby. Enligt polisen var det mellan 20 och 50 ungdomar som orsakade tumultet. Situationen blev så allvarlig att en polis avlossade

ett skott med syfte att träffa. En som oroas över situationen i förorterna är pastorn Markus Sand. Han är aktiv i Rinkeby internationella församling och

bor i grannorten Tensta. – Situationen med våld, bråk och stenkastning mot polis och brandkår skapar en oro bland de boende, säger han. **Nyheter 6**

Boko Haram kan ha dödat 100 000 i Nigeria **Nyheter 9**



Foto: Privat

Får böter för hemundervisning **Nyheter 8**



Församlingar sprider hopp i Vitryssland

Avsaknaden av ett kyrkotak – det blev starten på ett långt samarbete mellan två svenska missionskyrkor och en kyrka i Vitryssland. I dag påverkas stora delar av byn Novolukoml av hjälpen från Sverige. **Nyheter 4-5**

Foto: Privat

BOKKREA

Upp till
90%
rabatt



SJÖBERGS
FÖRLAG

SE VÅR BROSCHYR I DAGENS TIDNING – HANDLA PÅ WWW.SJOBERGSFORLAG.SE

Posttidning A 7 388119 001006

NYHETER

Notiser.

Åldersbedömningar stoppas

Sverige. Många ensamkommande ungdomar som inte haft id-handlingar med sig har fått sin ålder bedömd av Migrationsverket, som skrivit upp dem i ålder och flyttat dem till asyl boenden för vuxna. Nu har myndigheten beslutat att vänta med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning.

Det innebär ett fördröjande, ett moratorium, fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning med medicinska tester finns på plats.

Nätverket Vi står inte ut, som består av personer som arbetar med ensamkommande runt om i Sverige, välkomnar beskedet. Men man menar att Migrationsverket borde gå längre och ompröva, alternativt upphäva, beslut i de ärenden där ålder skrivits upp. **VID**

Terrormisstankar avfärdas

Spanien En 32-årig svensk man har gripits i Barcelona sedan polisen skjutit mot en stulen lastbil som han körde.

Enligt spansk polis finns det inga misstankar om att det skulle vara en terrorattack.

Fordonet var lastat med butangasflaskor till hushåll i den spanska storstaden. Han körde i fel riktning på motorleden Ronda Litoral i stadens centrum. Flera gasflaskor ska ha ramlat av lastbilen under vansinnesfärden. En 27-årig kvinna skadades lindrigt, rapporterar lokala medier.

Gasen gjorde att framfarten sågs som extra farlig, och polisen kan till en början ha befarat att det handlade om något slags terrorförsök. Patruller öppnade därför eld, och fick stopp på ekipaget nära Barcelonas zoo och det turisttåta Barceloneta.

Dramat inträffade på tisdagsförmiddagen. Vid en pressträff senare under dagen sade poliskommissarien Joan Carles Molinero att det inte finns anledning att tro att det rörde sig om en terrorattack, rapporterar El País.

Den gripne är en 32-årig man från södra Sverige. Enligt spanska medier kan han ha varit drogpåverkad.

Svenska utrikesdepartementet är informerat om händelsen och ambassaden följer ärendet. **TT-AFP**

Minst sju döda i bombdåd

Pakistan Minst sju människor har dödats och ett femtontal skadats när tre självmordsbombare från en talibangrupp gick till attack mot en domstolsbyggnad i Charsadda i nordvästra Pakistan.

En självmordsbombare dödades av säkerhetsstyrkor, medan en annan sprängde sig utanför byggnaden. En tredje angripare lyckades ta sig in i domstolsbyggnaden innan han sköts ihjäl av polis.

Över 100 människor har dödats i olika attentat den senaste veckan. En grupp ur talibanrörelsen i Pakistan, Jamaat-ul-Ahrar, har tagit på sig flera av dåden och sade sig även ligga bakom attacken mot domstolen i Charsadda.

– Vi är en ståndaktig nation och vi låter oss inte skrämmas av sådana attacker. Regeringen kommer att fortsätta att bekämpa terrorismen och vi kommer att lyckas, säger premiärminister Nawaz Sharif. **TT-AFP**

Militär ny säkerhetsrådgivare

USA President Donald Trumps nye nationelle säkerhetsrådgivare, generallöjtnant H R McMaster beskrivs som en skarp analytiker som doktorerat i militär historia och som arbetat i Irak, Afghanistan, Tyskland. Och han verkar inte ha några särskilda band till Ryssland.

Till skillnad från sin avskedade företrädare Michael Flynn har Herbert Raymond McMaster varnat för att Kreml vill förstöra den säkerhetspolitiska efterkrigsordning som råder i Europa. Och han har varit med och skrivit en kritisk studie om det nya Rysslands krigsföring, rapporterar webbtidningen Roll Call.

Armégeneralen McMaster är känd för sitt strategiska och okonventionella tänkande – och som en av dem som lyckades vända Irakkriget till relativ framgång. **TT**

Vitryssland. Tak på kyrka början på långt samarbete

Novolukoml har öppnat famnen för kyrkan

Vitryssland är inte känt för sin öppna och välkomnande attityd till västeuropeiska initiativ och samarbeten.

Men tack vare en halvfärdig kyrka och en vänligt sinnad borgmästare har missionsförsamlingarna från Hestra och Donsö upplevt både värme och gästfrihet.

Sedan flera år tillbaka går flera lastbussar om året, lastade med kläder och förnödenheter, från Småland och Västkusten till Novolukoml i norra Vitryssland.

Hjälpen går till ungdomar med funktionsnedsättningar, till fattiga byar, och till ortens pingstförsamling med dess 90 medlemmar.

Och det började, som sagt, med ett tak.

– En vän till mig var i Vitryssland för Erikshjälpen och av någon anledning övernattade han i Novolukoml, berättar Björnåke Hulth, pastor från Donsö.

– Där fanns det en pingstkyrka som bara hade fått sina väggar resta. Och om de inte fick på taket inom tre månader skulle myndigheterna konfiskera lokalen. Så vi beslöt oss för att hjälpa till.

Året var 2002. Väl i Novolukoml insåg svenskarna snabbt att de behövde utöka sitt kontaktnät i kommunen för att få alla tillstånd som krävdes för att hjälpa den lilla församlingen.

Borgmästaren uppvaktades, och med tiden förbyttes misstänksamhet och tvekan till en insikt



●●● **Själv har jag fått stå sida vid sida med Novolukomls borgmästare och KGB-företrädare och vittnat om min tro inför drygt 2 000 personer.**

Björnåke Hulth

om vad ett samarbete med de välvilliga svenskarna skulle kunna betyda för kommunens utveckling.

– I dag går varannan av våra hjälpsändningar till pingstkyrkan, och varannan till kommunen, säger Björnåke Hulth.

– Det finns 15 000 invånare i kommunen som består av huvudorten och 14 små byar. Där finns ödetorp med riktigt fattiga människor med stora behov av det allra nödvändigaste.

När de svenska församlingarnas förening New Life 4 You levererar sina 400–500 kartonger med kläder och annat ser kommunen till att sakerna går till folket i byarna, till sjukhus, äldreboenden, barnhem och skolor.

Hjälpsändningarna har också öppnat för möjligheten att vittna om tron för invånarna.

– När vi var där i höstas blev vi kallade till en liten by där hundratals människor samlats i skolaulan. Det visade sig att de fått kläder till barn och gamla från oss för ett halvår sedan och nu ville de veta varför vi brydde oss just om dem, säger Björnåke Hulth.

– Så vår grupp fick sjunga och vittna, och pastor Alexander från Novolukoml predikade om den förlorade sonen. Det fanns ingen kyrka, församling eller söndagskola i byn. Vi kände att vi verkligen var missionärer.

Nyligen kom ett större genombrott i samarbetet. Hälsoministeriet gav grönt ljus åt ett projekt som betyder att svenskarna kommer



Pingstkyrkan i Novolukoml fick taket bekostad med hjälp av två svenska missionsförsamlingar. Kontakten ledde till ett samarbete som värderas högt av den vitryska kommunen, och låter svenskarna nå ut med sitt kristna vittnesbörd.

Foto: Privat

att kunna utrusta ett socialt center för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.

– Vi har samtalat om ett projekt kring det sociala centret i tre år. Och i januari fick vi veta att kommunens ansökan godkännts och att vi kommer att kunna föra in allt som behövs, som rullatorer, rullstolar, sängar och köksutrustning, berättar Björnåke Hulth.

Så vad hände med pingstkyrkan som behövde ett tak?

Den kyrkan är invigd nu, och snart står också missionshuset i Zashnike klart. Framöver väntar förmodligen arbete i Zaslonovo, där nio medlemmar startade en församling 2005 och har byggt på sin kyrka i tio år.

– När vi började vårt samarbete hade inte stadens pingstpastor kontakt med kommunhuset, det fanns en oro för att ha kontakt med myndigheterna, säger Björnåke Hulth.

– Men vi har hela tiden gett kyrkan cred för samarbetet och numera har kommunens ledning, församlingen och vi en öppen och fin kontakt. Kommunen ringer kyrkan för att låna högtalare



Gudstjänst inne i kyrkan med bänkar från Sverige.

Foto: Privat



Svenska konfirmander bär in gåvor till församlingen i Zashnike. Foto: Privat

Utdelning av fröer i Novolukomi. Foto: Privat

eller för att be dem vara med och sjunga på olika samlingar. Det här har vänt hela samhället och kommunen.

Det är inte bara de svenska församlingarnas förening New Life 4 You och dess 134 medlemmar som är engagerade i Vitrysslandsarbetet.

I påsk åker Björnåke Hulth till Vitryssland med sina konfirmander.

– Det blir tredje året. Vi besöker

barnhem och äldreboenden, och så får de träffa skolkamrater i samma ålder, säger han.

Även om han ibland undrat över framtiden för samarbetet, så vill Björnåke Hulth ändå tro att han och de andra svenskarna är med om att så frön till väckelse i Vitryssland.

– Vi har träffat ungdomar som går bibelskola i Minsk och blev starkt tagna av deras iver och frimodighet, det var väldigt hopp-

fullt, säger han.

– Självt har jag fått stå sida vid sida med Novolukomls borgmästare och KGB-företrädare och vittnat om min tro inför drygt 2 000 personer när man firat Andra världskrigets slut. Det finns verkligen öppningar för tro nu.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se



Vitryssland. Demonstrationer i Minsk och andra städer



Flera tusen människor samlades i centrala Minsk förra fredagen för att protestera mot en skatt som slår hårt mot arbetslösa. Foto: Sergej Grits / AP Photo/ TT

Ovanligt stora protester mot "parasitskatt"

Omkring 2 000 människor samlades förra fredagen i huvudstaden Minsk för att demonstrera mot en skatt mot arbetslösa.

Protesterna, som även hölls i Gomet och andra städer, beskrevs som de största i landet sedan presidentvalet 2010.

Nyhetsajten naviny.by uppskattade antalet deltagare till 3 000, skriver Fokus Vitryssland, medan andra källor anger antalet till omkring 2 000.

– Det kan se ut som en liten protestaktion utifrån. Men den var riktigt stor för att vara här, säger den vitryske politiske analytikern Viktor KARBALJEVIJ till tidningen Moscow Times.

Deltagarna samlades först till ett torgmöte, med tal av oppositionspolitikern och den tidigare politiske fången Mikola STATKEVIJ. Denne läste upp en resolution som krävde avskaffandet av det ökända Dekret nummer 3, uppger Fokus Vitryssland.

Dekret nummer 3, kallad "lagen mot sociala parasiter", innebär att människor som inte arbetat på ett halvår eller är inskrivna vid arbetsförmedlingen måste betala motsvarande 2 200 kronor till staten. Det är mer än hälften av en genomsnittlig månadslön, skriver Moscow Times.

Dekretet infördes våren 2015 och ses som många som ett återupplivande av en sovjetisk syn på människor utanför systemet som "parasiter".

Lagen har inte tagits emot väl, eftersom den infördes vid en tidpunkt då Vitryssland, bland annat till följd av sina nära band till Ryssland, befinner sig i konjunktursvacka.

Många människor har svårt att få ihop vardagen; enligt de vitryska skattemyndigheterna är det omkring 470 000 människor i landet som borde betala straffskatten på arbetslöshet. Men mindre än 10 procent gör det.

Trots den dåliga ekonomin har det hittills inte gått att uppfatta några större spår av social oro i Vitryssland, noterar Moscow Times. De kan bero på att statlig propaganda varit duktig på att framhäva Ukraina och den ryska inblandningen där som en varning om vad som kan hända om folket reser sig.

När arbetslösheten stiger snabbt är det ett argument som inte längre biter.

I Minsk i fredags var det tydligt att protesterna inte bara gällde dekret nummer 3.

Efter att man tågat till skatteministeriets byggnad utlyste Mikola Statkevitj en ny aktion om en månad, om inte dekretet avskaffas innan dess, uppger Fokus Vitryssland.

– Då handlar det inte längre om att avskaffa dekretet, då avsätter vi skurkarna, sa han.

Eva Janzon

eva.janzon@varldenidag.se